

Kijk, water!

Christus Triumfatorkerk, 13 oktober 2024, Doopviering

Voorganger: ds. Jaap van den Akker

Lezing: Jesaja 40: 12-13 en 21-31

KOMEN

- Welkom
- Aanvangslied: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' (Lied 218: 1, 2 en 3)
- Moment van Stilte
- Bemoediging en groet
- Aanvangslied: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' (Lied 218: 4 en 5)
- Kyriegebed
- Glorialied: 'Zie de zon, zie de maan' (Lied 8b)

DOOP

- Inleiding op de doop
- Muziek 'Adem je in' – S10 (bijv. <https://www.youtube.com/watch?v=alhEswuRW3E>)
- Presentatie
- Gezongen Geloofsbelijdenis (Lied 344) (staande)
- Doopintentie door
- Doopintentie door
- Doopgebed
- Met de kinderen (bankjes achter de doopvont)
- Bediening van de Doop
- Zegenlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (Lied 416: 1 en 2)
- Doopvragen
- We luisteren naar: Hallelujah van Leonard Cohen uitgevoerd door Lucy Thomas (<https://www.youtube.com/watch?v=dAgZAKzjmhE>)
Ondertussen worden de doopkaarsen, doopkaart en -brief uitgereikt en kunnen de kleine kinderen naar de kinderopvang en de basisschoolkinderen naar de kinderkerk

WOORD

- Gebed bij de opening van de Schriften
- Bijbellesing: Handelingen 8, 26-39 (Jacqueline Ammeraal)
- Lied: 'Het woord dat u ten leven riep' (Lied 316: 1 en 4)
- Preek
Zo simpel kan het zijn.
"Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?"
'Tja, denkt Filippus daar heb je wel een punt, Ethiopische vriend. Ik zou eigenlijk ook niet weten waarom niet.
Ze stappen uit de wagen. Lopen het water in en deze hoge ambtenaar, de penningmeester van de koningin van Ethiopië, want zo iets moet hij geweest zijn - is gedoopt.

Zo ging het ook ongeveer met Lilith en met Sarah.

In april plopte dit bericht in mijn mailbox: "Onze dochter Sarah heeft sinds ongeveer een jaar het christelijk geloof ontdekt, dit heeft grote waarde voor haar. Zij heeft de wens om gedoopt te worden."

En een paar weken later: "Goedendag. Graag zouden wij onze dochter, geboren op 2 december 2023, willen laten dopen."

Zulke mail krijg ik niet dagelijks en dan opeens twee in een maand tijd. Dat is iets om blij van te worden in een tijd waarin steeds minder mensen de kerk weten te vinden. Maar het roept ook vragen op. Kan dat dan zomaar? Zijn er ook eisen die gesteld worden voor je je kind of jezelf kunt laten dopen? Hoe werkt dat dan? Als er zo meteen iemand aanbelt bij de kerk met dezelfde vraag, kan die dan gelijk doorlopen, de doopvont is tenslotte nog gevuld?

Wat is eigenlijk dopen?

Waarom worden er in de kerk mensen, groot en klein, gedoopt? We hebben de doop overgenomen van het jodendom. Als er mensen van buiten, niet joden, wilden toetreden tot het jodendom werden ze gedoopt – ook al in de eeuwen voor Christus. Johannes de Doper gaf er een nieuwe betekenis aan. Hij doopte joodse geloofsgenoten en riep ze op om een nieuw leven te beginnen. Zo goed mogelijk te leven en zich te richten op het koninkrijk van God.

Jezus doet helemaal aan het einde van het Evangelie ook zo iets. Hij zegt tegen zijn leerlingen: “Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.”

Dopen is dus een ritueel voor mensen die Jezus willen volgen.

Maar dopen vertelt veel meer. Het water wast je schoon. Als een nieuw schoongewassen mens beginnen Sarah en Lilith vandaag aan nieuw leven. Water speelt sowieso een grote rol in de bijbel. Zonder water is er geen leven. Maar water is ook eng. Kijk maar naar de stormen en watermassa's van deze week in Florida. Water is bedreigend. En uit dat enge, dat bedreigende word je gered. Dat laat de doop ook zien, zeker als je helemaal ondergedompeld wordt. Je wordt dan letterlijk door het water heen gehaald om eruit gered te worden en als nieuw mens een nieuw leven te beginnen. Dat lijkt op wat Jezus tijdens zijn leven heeft gedaan. Aan het kruis ging Hij door de dood heen, en met Pasen werd hij opgewekt, herboren als nieuw mens. God wil graag dat mensen in het spoor van Jezus gaan. Dat ze er zijn voor elkaar. Dat ze geloven. Dat ze werken aan een wereld waar het goed is – het Koninkrijk van de hemel. God wil graag dat mensen gedoopt worden en daar kunnen wij mensen niet zomaar tussen gaan staan. Je hoort al bij God, gedoopt of niet, daar gaat het niet om, maar de doop is er alleen een teken van, een bewijs. Vandaar de vraag zojuist: wil je gedoopt worden als teken en zegel van Gods liefde?

Maar het is niet klaar met de doop.

De doop is een feestelijk moment op je levenspad, een mijlpaal die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het betekent iets om gedoopt te zijn. Het vraagt iets van je. Daarom vragen we aan Sarah om mee te doen in deze kerk en samen met ons te groeien in het geloof. Daarom stelden we na de doop ook vragen aan de ouders van de dopelingen: aan Kathleen en Ronald om ons te helpen om er voor Sarah te kunnen zijn op haar geloofsweg en aan Wesley en Esther om Lilith voor te gaan in geloven, hopen en liefhebben en haar groot te brengen met het Evangelie in de kring van de gemeente.

Opvoeden is vóórleven. Regeltjes helpen meestal niet. Het goede voorleven wel.

Het evangelie wijst de weg. Jezus geeft de richting aan. Hij zegt: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf: Houd van God en ga liefdevol om met je medemensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Alle mensen zijn waardevol. Je mag schitteren met de talenten die jij hebt gekregen.

En ook andere mensen zijn daarbij nodig. Natuurlijk je familie, je vrienden. Maar hier gaat het ook om de christelijke gemeente die noodzakelijk is voor je geloofsopvoeding. Een groep mensen die je niet hebt uitgekozen. Die je gegeven zijn – kijk maar om je heen – daar zitten ze. Een bijzondere groep mensen, een ongewone bubbel: jonge en oude mensen met allerlei talenten, kleuren, voorkeuren. Hier in deze kerk en helemaal in de kerk wereldwijd.

Hier in de kerk vind je medegelovigen. Sommigen zoeken en twijfelen, anderen hebben een rotsvast geloof. Beide zijn belangrijk. Want soms weet je het zeker en soms weet je het even niet meer.

Hier in de kerk is er ruimte voor het delen van vreugde en verdriet. In de kerk klinkt een boodschap van hoop. Het slechte nieuws uit de wereld niet wordt vergeten, maar altijd in een perspectief: Het is God die deze wereld in zijn handen heeft. Het is Jezus die ons Gods liefde toont, sterker dan de dood. Daar mag je uit leven. In die gemeente word je opgenomen als je gedoopt bent – welkom!

Niets belet ons om te dopen vandaag. , In die doop komt er een hele wereld, geloofswereld mee, de wereld van de Bijbel, waarin verhalen staan over mensen die op allerlei manieren in aanraking komen met God en Jezus.

Nog heel even terug naar naar die Ethiopische ambtenaar uit het bijbel verhaal. Ondanks zijn bijna terloopse opmerking: “Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?”, werd ook hij niet zomaar gedoopt. Hij had een minigemeente om zich heen – of eigenlijk een privédominee: Fillipus. Hij leerde de kern van wat de Bijbel wil zeggen kennen uit die boekrol van Jesaja. Dat je God vindt juist daar waar je het niet verwacht. In de stilte, in de kwetsbaarheid, daar waar mensen het niet meer weten. Zoals hopelijk nu nog steeds. Dat God juist daar is. In de reddeloosheid van Gaza en de Donbas.

De Ethiopiër heeft zich herkend in de tekst die hij in de boekrol las. Hij was eunuch. Gecastreerd. In de oudheid kozen ouders er soms voor om een van hun kinderen zo op te voeden, geschonden en gekwetst, omdat ze alleen dan kans maakten om aan het hof een baan te krijgen. Met zo'n baan in het paleis zou de hele familie nooit meer financiële zorgen hebben. De koningin nam alleen Eunuchen in dienst, want dan wist ze zeker dat de ambtenaren geen ongewenste relaties aan zouden gaan. Maar voor de Eunuch was het natuurlijk verschrikkelijk. Hij was vernederd en gekwetst.

Fillippus zal beaamd hebben dat de Ethiopische man zich kon herkennen in de tekst van Jesaja. En hij zal vervolgens ook over Jezus verteld hebben die zich ook had herkend in deze profetie en die zelf ook vernederd werd en onrecht is aangedaan en als een lam naar de slachtbank is geleid toen hij werd gekruisigd.

En wat zei de Ethiopiër: Als uw Heer Jezus zo op mij zelf lijkt – dan wil ik gedoopt worden.

En dat gebeurt.

Meer weten we niet over deze Ethiopische ambtenaar.

Meer hoeven we ook niet te weten.

Als wij ons in de Heer herkennen en in zijn spoor willen gaan. Als we God lief willen hebben boven alles en onze naaste als onszelf, wat let ons om gedoopt te worden en met God op weg te gaan.

Amen.

- Muzikaal intermezzo - La dispute – Yan Thiersen

ANTWOORD

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader, stil gebed
- Collecte

GAAN

- Slotlied: 'Nu wij uiteen gaan' (Lied 423)
- Zegen